

Τον θάνατο, πριν από λίγες μέρες, του Αμπιμαέλ Γκουσμάν, γνωστού με το επαναστατικό ψευδώνυμο «Γκονσάλο», ακολούθησε στα διεθνή αστικά μέσα ενημέρωσης ένα κρεσέντο ψευδολογιών, ανυπόστατων κατηγοριών και αβάσιμων χαρακτηρισμών, σε μια προσπάθεια να δαιμονοποιηθεί ο Γ.Γ. του Κ. Κ. Περού και να εμφανιστεί σαν τέρας. Δημοσιεύουμε στη συνέχεια ένα κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο των Φιλιππίνων σχετικά με τον θάνατο του σ. Γκονσάλο, το οποίο θεωρούμε ότι τοποθετεί στη σωστή τους βάση τα γεγονότα γύρω από τη ζωή και τον θάνατο αυτού του μαρξιστή επαναστάτη.

Επαναστατικός χαιρετισμός στον Αμπιμαέλ «σύντροφο Γκονσάλο» Γκουσμάν

Το Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο των Φιλιππίνων (NDFP) θρηνεί για τον θάνατο του Μανουέλ Αμπιμαέλ «Προέδρου Γκονσάλο» Γκουσμάν Ρεϊνόσο, ιδρυτή και ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος Περού – Φωτεινού Μονοπατιού. Συμπάσχουμε με τους συγγενείς, τους φίλους, τους συντρόφους του, καθώς και με τους εργάτες και τον λαό του Περού και όλου του κόσμου που θρηνούν για τον θάνατό του, στις 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 86 ετών.

Ο σύντροφος Γκονσάλο πέθανε στη φυλακή, στα χέρια των κυρίαρχων εκμεταλλευτριών τάξεων του Περού που είναι υποτελείς στον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ. Έμεινε φυλακισμένος 29 χρόνια, σε μια υπόγεια φυλακή που μοιάζει με τάφο, κάτι που σίγουρα έβλαψε την υγεία του και επέσπευσε τον θάνατό του. Ενώ η περουβιανή κυβέρνηση και το δικαστικό σύστημα επέτρεψαν κάποτε στον δικτάτορα και λαφυραγωγό Αλμπέρτο Φουχιμόρι να αποφυλακιστεί για ανθρωπιστικούς λόγους, κράτησαν τον σύντροφο Γκονσάλο στη φυλακή μέχρι τον θάνατό του. Η οργή τους γι' αυτόν τον επαναστάτη κομμουνιστή τους έκανε να φανερώσουν τα διπλά μέτρα και σταθμά του νεοαποικιακού, αστικού και τελικά χρεοκοπημένου συστήματός τους. Συνεχίζουν να προκαλούν πολλά δεινά στους εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στο Περού.

Ο σύντροφος Γκονσάλο ανήκει σε μια γενιά μικροαστών διανοουμένων και ακτιβιστών που ριζοσπαστικοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1960 από το κύμα των επαναστατικών

εθνικοαπελευθερωτικών, αντιιμπεριαλιστικών και σοσιαλιστικών αγώνων στον κόσμο. Αντλώντας έμπνευση κυρίως από τη Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική Επανάσταση στην Κίνα, που ξεκίνησε το 1966, τα μέλη αυτής της γενιάς συνδέθηκαν με τους αγώνες των εργατών, των αγροτών και των αυτόχθονων λαών και έγιναν επαναστάτες προλετάριοι.

Όπως πολλοί στη γενιά του των διανοούμενων και ακτιβιστών στις νεοαποικιακές χώρες τη δεκαετία του 1970 και του 1980, ο σύντροφος Γκονσάλο προσχώρησε στο Κομμουνιστικό Κόμμα και αγωνίστηκε ενάντια στις φασιστικές δικτατορίες που υποστηρίζονταν από τις ΗΠΑ. Και πάλι, όπως πολλοί άλλοι επαναστάτες της ηλικίας του, αντιμετώπισε τις πολιτικές αλλαγές που επέφερε η λεγόμενη μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία την οποία εισήγαγαν οι ΗΠΑ όταν οι δικτάτορες που υποστήριζαν έγιναν εμπόδιο λόγω των σθεναρών ένοπλων και άοπλων αγώνων των εργατών και των λαών αυτών των χωρών.

Ο σύντροφος Γκονσάλο υποστήριξε δημιουργικά τον μαρξισμό-λενινισμό-μαοϊσμό στο συγκεκριμένο πλαίσιο του Περού – εκφράζοντας θεωρητικά, μεταξύ άλλων, το επαναστατικό δυναμικό των αυτόχθονων λαών. Είναι άξιος κληρονόμος και διάδοχος του Περουβιανού κομμουνιστή επαναστάτη Χοσέ Κάρλος Μαριάτεγκι, ο οποίος συγχώνευσε τον μαρξισμό-λενινισμό με τους αγώνες των εργατών, των αγροτών και των αυτόχθονων λαών της χώρας του και της Λατινικής Αμερικής.

Η πιο σημαντική προσφορά του συντρόφου Γκονσάλο ως κομμουνιστή επαναστάτη ηγέτη και στοχαστή είναι ότι προώθησε την επανάσταση στο Περού ενάντια στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και τους συμμάχους του, τις μεγάλες κομπραδόρικές τάξεις των αστών και ιδιοκτητών γης, που κρατούν τα ηνία του νεοαποικιακού κράτους του Περού. Η σκέψη και η ηγεσία του είναι καθοριστικές για την ικανότητα του ΚΚΠ – Φωτεινού Μονοπατιού να διεγείρει, να οργανώνει και να κινητοποιεί εκατομμύρια στον επαναστατικό αγώνα. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός και οι περουβιανές κυρίαρχες τάξεις έπρεπε να πραγματοποιήσουν μια φασιστική αντεπανάσταση, μέσω του δικτατορικού καθεστώτος του Φουχιμόρι, με τη βοήθεια του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Βλαδιμίρο Μοντεσίνος, προκειμένου να καταστείλουν τον επαναστατικό αγώνα με επικεφαλής το Φωτεινό Μονοπάτι και τον σύντροφο Γκονσάλο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στον επαναστατικό αγώνα των Περουβιανών εργατών και του λαού, ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ και οι περουβιανές κυρίαρχες τάξεις διεξήγαγαν μια μαζική εκστρατεία δαιμονοποίησης εναντίον του ΚΚΠ – Φωτεινού Μονοπατιού και του συντρόφου Γκονσάλο. Όταν συνελήφθη το 1992, παρουσιάστηκε στα μεγάλα καπιταλιστικά ενημερωτικά μέσα κλεισμένος σε ένα κλουβί, φορώντας μια ασπρόμαυρη ριγέ στολή κρατούμενου. Σαν λιοντάρι που ήταν, βρυχήθηκε δυνατά σ' αυτό το κλουβί, καλώντας το

ΚΚΠ – Φωτεινό Μονοπάτι και τους Περουβιανούς εργάτες και τον λαό να συνεχίσουν τον αγώνα.

Η εκστρατεία δαιμονοποίησης εναντίον του και εναντίον του ΚΚΠ – Φωτεινού Μονοπατιού συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της 29χρονης απάνθρωπης φυλάκισης του συντρόφου Γκονσάλο και φτάνει στο αποκορύφωμά της μετά τον θάνατό του. Οι εργαζόμενοι και οι λαοί του κόσμου καλούνται να αξιολογήσουν κριτικά και χωρίς μεροληψία την εκτεταμένη μαύρη προπαγάνδα εναντίον του εν λόγω κόμματος και του επαναστάτη ηγέτη.

Ο σύντροφος Γκονσάλο ήταν ένας προλετάριος διεθνιστής που προσπάθησε να εμπλουτίσει τον μαρξισμό-λενινισμό-μαοϊσμό με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον επαναστατικό αγώνα στο Περού και σε άλλες χώρες. Δεν ήθελε παρά επαναστατικές προόδους και νίκες στον αγώνα για εθνική απελευθέρωση, δημοκρατία και σοσιαλισμό σε διάφορες χώρες - και συνέβαλε ενεργά σε διάφορα διεθνή φόρα για τον σκοπό αυτό. Υπήρξε σημαιοφόρος του μαοϊσμού και του λαϊκού πολέμου, ένας από τους πιο μαχητικούς στην επιβεβαίωση της καθολικής ισχύος του μαοϊσμού. Έχει εμπλουτίσει και προστατεύσει τον μαοϊσμό για μια νέα γενιά επαναστατών κομμουνιστών σε όλο τον κόσμο.

Η υπεράσπιση του μαοϊσμού από τον σύντροφο Γκονσάλο και η εμπειρία της περουβιανής επανάστασης υπό την ηγεσία του ενέπνευσαν αμέτρητους προοδευτικούς και επαναστάτες, σοσιαλιστές και κομμουνιστές στο Περού και σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούν τον μαρξισμό, τον λενινισμό και τον μαοϊσμό για να μελετήσουν τη θεωρία και την πράξη του συντρόφου Γκονσάλο -τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους, τις νίκες και τα λάθη, τις προόδους και τις υποχωρήσεις- μέσα στο πνεύμα της χρήσης των μαθημάτων αυτών σε νέες, αν και ουσιαστικά αμετάβλητες συνθήκες, προκειμένου να προωθήσουν τον επαναστατικό αγώνα μέχρι τη νίκη.

Μετά τον θάνατό του, οι ιμπεριαλιστές και οι αντιδραστικοί θέλουν να θάψουν τον σύντροφο Γκονσάλο μέσα στις συκοφαντίες, επιθυμώντας να μαυρίσουν την εικόνα του στο μυαλό των εργαζομένων και των λαών του κόσμου ή απλώς να ξεχαστεί. Ο σύντροφος Γκονσάλο, ωστόσο, αφήνει έναν θησαυρό ιδεών και εμπειριών και ένα ανυποχώρητο μαχητικό πνεύμα από τα οποία οι εργάτες και οι λαοί του κόσμου, καθώς και τα κινήματα και τα κόμματά τους, θα εξακολουθήσουν να αντλούν συνεχίζοντας τον αγώνα για εθνική ελευθερία, δημοκρατία και σοσιαλισμό. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός και οι αντιδραστικοί σκότωσαν άλλο έναν μεγάλο επαναστάτη, αλλά δεν θα μπορέσουν ποτέ να σκοτώσουν την επανάσταση.

Το NDFP σηκώνει τη σφιγμένη γροθιά του σε έναν επαναστατικό χαιρετισμό στον σύντροφο Γκονσάλο - επαναστάτη προλετάριο διανοούμενο· κομμουνιστή αγωνιστή, στοχαστή και ηγέτη· υπέρμαχο του μαοϊσμού, του λαϊκού πολέμου και της διεθνούς αλληλεγγύης· ήρωα των εργατών και του λαού του Περού και όλου του κόσμου.

Επαναστατικός χαιρετισμός στον Αμπιμαέλ «Σύντροφο Γκονσάλο» Γκουσμάν!

Απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στο Περού!

Κάτω ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ, κάτω οι κυρίαρχες τάξεις του Περού!

Ζήτω ο μαρξισμός, ο λενινισμός και ο μαοϊσμός!

Ζήτω οι εργάτες και ο λαός του Περού!

Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός!