

Με προκάλυμμα την επέλαση του κορωνοϊού, η κυβέρνηση των «αρίστων» προχωρά ακάθεκτη στην εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων, αντιλαϊκών, αντεργατικών και βαθιά αντιδραστικών σχεδίων της· σχεδίων που φυσικά προϋπήρχαν της πανδημίας και θεωρήθηκε ότι τώρα μπορούν πολύ πιο εύκολα να τεθούν σε εφαρμογή. Για να επιτευχθεί ο στόχος, απαιτείται η πλήρης «συμμόρφωση» της κοινωνίας, η επιβολή απόλυτης σιωπής με τη φίμωση κάθε διαφορετικής άποψης, καθώς και η άμεση, παραδειγματική καταστολή όσων επιμένουν να διαμαρτύρονται και να αγωνίζονται· απαιτείται, επίσης, η «ανακάλυψη» (δηλαδή η κατασκευή...) του διαβόητου «άλλου άκρου» και με στοχοποίηση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, τώρα που με λαϊκή απαίτηση κάποιοι από τους ναζι εγκληματίες οδηγήθηκαν στη φυλακή. Οι αναιτίες δολοφονικές επιθέσεις σε ειρηνικές συγκεντρώσεις, οι συλλήψεις δεκαετηράχρονων, ακόμα και η επιβολή των προστίμων για τις μάσκες για καθαρά εκφοβιστικούς λόγους είναι λίγες μόνο από τις εκδηλώσεις αυτής της τακτικής. Επίσης, από τα τελευταία επεισόδια σ' αυτό το έργο είναι η πρόσφατη κλήση σε απολογία συντρόφων μας για «χρηματική βοήθεια σε τρομοκράτη», ο οποίος όμως έχει οριστικά και αμετάκλητα αθωωθεί από την κατηγορία της τρομοκρατίας!

Στα πλαίσια αυτά, της καταστολής και του χτυπήματος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς εντάσσεται η επίθεση εναντίον των μελών του ΣΕΚ έξω από τα γραφεία τους, την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα, δηλώνοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι οι απόπειρες τρομοκράτησης του κινήματος και των δίκαιων αγώνων του θα πέσουν στο κενό.